

Wie is God?

Wat is geloof?

Wie is Jezus?

Waarom is er zoveel lijden?

Wat is de Bijbel voor boek?

Wat is zonde?



God - إله - Tanrı - 上帝 - خدايا - Bóg

Herken je deze vragen en ben je op zoek naar antwoorden? Of ben je gewoon geïnteresseerd in het geloof? Kom dan naar één van onze cursussen over God en de Bijbel. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Al Massira-cursus

Wat: 12x een avond over God en de Bijbel, met video's in veel talen.

12 x أمسية عن الله والكتاب المقدس، مع فيديو هات بعدة لغات.

12 شب در مورد خدا و کتاب مقدس، با ویدیوها به زبان های مختلف.

Birçok dilde videoların yer aldığı, Tanrı ve İncil hakkında 12 akşam.

12 个关于上帝和圣经的晚会，有多种语言的视频。

Het is een programma waarin Arabische mensen uit het Midden Oosten uitleggen wat de boodschap van de Bijbel is.

Bekijk hier de intro-video:



Wanneer: Woensdagavond 1x per 2 weken

van 18.00 – 20.00 uur: Samen eten + cursus. Start 25 september

Waar: 'Bij de Bron', Willem Buytewechstraat 2 in Alkmaar

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Jan (06-15954135) of Ineke (06-40395017)

www.bijdebronalkmaar.nl

Bijbelcursus

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het is een boek vol levenswijsheid. Het gaat over onze herkomst, het doel van ons leven en over leven na de dood. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn door het lezen van de Bijbel geboeid en getroost.

Weet je niets of nauwelijks iets van de Bijbel, maar zou je daar verandering in willen brengen? Dan is deze cursus speciaal voor jou!



Wat: 5x een avond over de inhoud van de Bijbel

Wat is de Bijbel voor boek? Wie is God? Wie is Jezus?

Wanneer: Donderdag 1x per 2 weken, van 12.00 – 14.00 uur

Start 19 september

Waar: 'Bij de Bron', Willem Buytewechstraat 2 in Alkmaar

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Jan (06-15954135) of Ineke (06-40395017)

www.bijdebronalkmaar.nl



BIJ DE **BRON**

Het open huis voor de wijk!